

---

# Correspondentie



**Marc Pleizier**

## **Op 8 juli 2010 ontvingen wij onderstaand bericht:**

*Geachte redactie,*

Op 10 juli 2010 was het een jaar geleden dat Marc Pleizier, arts in opleiding tot neuroloog bij het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, alleen op vakantie in Indonesië, volkomen zinloos van het leven werd beroofd.

Het *NTtdK* heeft destijds een in memoriam geplaatst (*NTtdK* 3, 2009:19).

Deze week is de website [www.marcpleizier.nl](http://www.marcpleizier.nl) ter herinnering online geplaatst. Is het mogelijk in uw blad uw lezers hierop te wijzen?

*Onze vriendelijke groet,* Alex en Hannie Pleizier (ouders van Marc)

## **Op 8 juli 2010 ontvingen wij onderstaand bericht:**

*Geachte redactie,*

In het *NTtdK* 2, 2010 staat op bladzijde 22 een reactie op 'Domheid Kampenaren herbevestigd'. Hierin wordt gewezen op het bestaan in Haarlem van de Claes Tillyweg, zo genoemd naar de uitvinder van de Haarlemmer Olie - een middel tegen ongeveer alle kwalen, al sinds 1695 in gebruik. Het bestuur roept de Haar-

lemse VtdK-leden op bij het gemeentebestuur te protesteren tegen deze naamgeving. Nu ben ik maar een oud-Haarlemmer, maar ik voel mij nog - om diverse redenen - zeer verbonden met deze stad. Vandaar mijn reactie.

Ik ben lid (of donateur; ik weet niet precies mijn status) van de VtdK omdat ik mij graag amuseer en me verbaas over wat er allemaal door mensen geslikt (in twee betekenissen) wordt. Het is goed en nuttig dit alles aan de kaak te stellen, hoewel het soms wel eens vechten tegen de bierkaai lijkt. Deze instelling meen ik ook bij het bestuur en de schrijvers waar te nemen. Het aardige van de artikelen van bijvoorbeeld de voorzitter vind ik dat hij, hoewel uiterst serieus, toch humor en ironie niet schuwt (anders zouden die stukken veel minder leesbaar zijn). Ook bijvoorbeeld de foto van de secretaris (zonder Arnica D6) op bladzijde 19 kan als een knipoog (knipoog!) in de richting van de lezer worden opgevat.

Hierdoor verbaast mij de plotselinge uitval over de straatnaam Claes Tillyweg; 'deze schandvlek moet verwijderd worden'. Is dit niet wat overdreven? Er is, denk ik, geen Haarlemmer die de Haarlemmer Olie serieus neemt. Je moet het zien als een stukje lokale geschiedenis. Haarlemmer Olie is al eeuwenlang bekend.

Het begrip hoort bij de Haarlemse folklore. Langs deze lijn geredeneerd moet het koor genaamd 'Haarlemmer Olie' snel een andere naam kiezen en dienen de standbeelden van Laurens Janszoon Coster – die in Haarlem, maar alleen daar bekend is als uitvinder van de boekdruk-kunst met losse letters, ten snelste verwijderd te worden. En zo is er nog wel het een en ander te bedenken. Er zijn mensen die voortdurend de geschiedenis willen herschrijven. Dit lijkt mij de verkeerde weg.

Ik verzoek U (een deel van) mijn reactie in een volgend blad op te nemen, waarbij ik mij ervan bewust ben dat aansluitend misschien fiolen van toorn over mij zullen worden uitgedragen.

*Met vriendelijke groet,*  
Hans Klein, Driehuis

## **OP DONDERDAG 29 JULI 2010 ONTVINGEN WIJ ONDERSTAAND BERICHT:**

*Geachte Redactie,*

In de recente Nieuwsbrief verscheen een artikel, getiteld 'Power balance voor moderne bijgelovigen'. Een nieuw bewijs, als er al een nodig is, van het feit dat je onnozelen en onwetenden alles kunt aansmeren, zolang het niet logisch is.

Ook de Tour de France was besmet. Via de tv vernam ik dat meerdere renners de armband droegen. Twee tour-artsen vonden het maar onzin, maar een trainer zag er wel wat in. Want een van zijn renners, die altijd bang was tijdens afdalingen, waar snelheden van 80 km per

uur en meer worden bereikt, reed nu met armband, zonder moeilijkheden de berg af. Het 'bewijs' was dus geleverd en de bedenkers van deze escroquerie (oplichterij) kunnen een rijke toekomst tegemoet zien.

Een andere interessante ontwikkeling wordt door Renckens vermeld in zijn artikel 'Dreigend tekort aan paardenplacenta's' (*NTtdK* van juni 2010).

Twijfels over de effectiviteit van de crèmes blijven trouwens bestaan. Heeft het zin spelers preventief te behandelen? Dit is een geldige vraag, want het Franse voetbalelftal heeft in Zuid-Afrika niets gepresteerd en Nederland is weer tweede geworden. Blijven smeren, dus?

Meer nieuws komt uit Singapore, ditmaal over de humane placenta. In *Kompas*, een Indonesisch dagblad, van 14 juli lezen we, dat bij sommige bevolkingsgroepen in Maleisië de gewoonte bestaat een soep te trekken van humane placenta's (het recept wordt niet gegeven) ten behoeve van de nieuwe moeder. Volgens dr. Sam, een Chinese dokter, zou de moeder langer jong blijven en er ook beter uitzien. Bovendien verhoogt de soep haar energieniveau en versnelt ze de involutie van de uterus en de adnexa. Dr. Sam beweert ook dat de placentasoep de moeder hormonologisch meer stabiel maakt en de bonding tussen moeder en kind bevordert. Het is trouwens niet nodig de placenta direct na de bevalling te consumeren. Sommige vrouwen drogen de placenta om die later in een maaltijd te verwerken.

*A.A.J. Jansen*