

TEGEN DE KWAKZALVERIJ

REDACTIE-ADRES: J. Th. Balk, Keeverberg 54, Amsterdam-Z.

Oppericht 1 Januari 1881

Acupunctuur is "in"!

INLEGVEL

Iriscope ontrafeld door onze voorzitter dokter De Groot

ALS INLEGVEL publiceren wij in dit nummer het tweede deel van de brochure van arts A. P. N. de Groot, voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, „Het waandenkbeeld van de iriscopist Nicolaas Bos”.

In het volgend nummer vragen wij aandacht voor een artikel dat de heer De Groot schreef over „Bovennatuurlijke tipgeverij”, de „zoveelste miskleun” van paragnost Gerard Croiset. Men zal zich herinneren dat Croiset een „visioen” had van de dader van de moord op een Chinees echtpaar. Als gevolg van dit „visioen” werd de Haagse organisator Jacques Senf ontvoerd en drie uur lang gemarteld om hem tot spreken te dwingen. Senf had niets met de zaak uit te staan.

De heer De Groot schrijft dit artikel als bijdrage tot zijn rubriek Markante facetten.

PINDAKAAS MET AFLATOXINE

IN DE CONSUMENTENGIDS van juli zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek dat de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek instelde naar pindakaas van zeventien merken. Daarbij werd onder andere gelet op de fijnheid, het eiwit-, vet- en vitaminegehalte, de smeerbaarheid en de houdbaarheid. Verder ging de aandacht uit naar aflatoxine, dat is een stof die afgescheiden wordt door een soms op pinda's voorkomende schimmel. Hoewel volgens de Warenwet geen aantoonbare hoeveelheid aflatoxine in voedingswaren aanwezig mag zijn, werd deze stof toch in verschillende potten pindakaas aangetroffen.

In de Tour de France Ook in "de Kosmos"

LANGZAMERHAND DREIGT DE acupunctuur een ware obsessie te worden. Tot in het heftige proza van de sportrubrieken van de kranten is de acupunctuur doorgedrongen. Want wat lezen wij in De Volkskrant over de deelnemer aan de Tour de France Cyrille Guimard? Dit Franse idool onder de wielrenners had last van zijn knieën. „Twee onwillige knieën dwongen Frankrijks nieuwste wielerafgod uit de Tour”. Dat was vorig jaar. En nu treurt Frankrijk weer. En opnieuw om Cyrille Guimard.

Afgelopen winter al, weet Frans van der Schoonderwalt verder te berichten, had Guimard tal van doktoren geraadpleegd. „Ze hebben hem behandeld en gerust gesteld. Maar ik had liever gehad dat ze de kwaal hadden gelocaliseerd.” Hij weet dus niet wat hij mankeert. „Maar om de vier, vijf dagen komt de pijn terug.” Kort voor de Tour koos hij, misschien ten einde raad, voor de Chinese acupunctuur. Hij onderging de behandeling in Grenoble. Tijdens de rustdag te Divonne-les-Bains wilde hij opnieuw dit middel beproeven. „Die acupunctuur heeft me veel vertrouwen gegeven destijds. Maar ik heb nog wel steeds de pech van vorig jaar in gedachten. Ik ben me voortdurend bewust van de risico's die ik loop”.

En in Wenen

DE GEMEENTERAAD van Wenen heeft besloten een instituut voor acupunctuur op te richten. Het zal een plaats krijgen in de algemene polikliniek van de stad Wenen en de naam „Boltzmann-Instituut” dragen. Er komt een medicus aan het hoofd, dr. Johannes Bischof.

ACUPUNCTUUR IS, het beeld doet wat vreemd aan, wel een trekpleister tegenwoordig. Dat getuigt een persbericht, dat het meditatiecentrum „Kosmos” aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam verspreidde. Wij laten het hieronder, grotendeels, volgen:

Na twee goedbezochte introductie-avonden waarop Jessica Chembless enkele tientallen mensen kennis heeft laten maken met de grondbeginselen van de do-in (zelfmassage volgens de acupunctuurmethode) zal zij nu beginnen met een vierweekse cyclus acupunctuurmassage.

Tijdens deze avonden leer je een ander te masseren. Achtereenvolgens zullen de rug, de benen, het hoofd, de armen, de borst en de buik aan de beurt komen. Deze massage werkt stimulerend op de verschillende systemen binnen het lichaam zoals bloedsomloop, zenuwstelsel en spijsvertering, maar vooral op het energiesysteem, een vertakt net van energiestromen door het lichaam. De term acupunctuur slaat op het gebruik van de acupunctuurmeridianen als richtlijn voor het toepassen van deze massage. (Het heeft dus niets met naalden of zo te maken.)

Deelnemers aan de cursus, die in juni en juli werd gegeven, werd tenslotte aanbevolen: „Neem een lichtgewichtmatras of een slaapzak mee, waarop je kunt liggen”. (Naalden hoeven er niet in, het is tenslotte geen fakirskunst, die mej. Jessica Chembless in de Kosmos beoefent!)

**LEDEN,
WERFT LEDEN!**



ZONSVERDUISTERING

- een euvel omen?

DE IN EEN DEEL van Afrika totale zonsverduistering van 30 juni heeft heel wat mensen in ongerustheid gebracht. In Senegal en in de streek van Dakar zag de bevolking er een kwaad voorteken in — zoals ook in het verleden een zonsverduistering als een euvel omen werd beschouwd, ook in het oude Europa. In de buurt van Kaap Verde en in de stad Dakar viel

een vreemde regen, geen zware tropische stortbui maar meer een Europese regen, licht maar wel aanhoudend als begin van het (hevig begeerde) regenseizoen.

Islamieten wierpen zich biddend ter aarde tijdens de zonsverduistering en zongen verzen uit de Koran. Een imam van een bekende moskee in Dakar las de hele Koran van begin tot einde.

Aan de Afrikaanse oostkust, in Nairobi, gingen de bewoners van Aziatische afkomst in de tempels bidden. Maar terwijl sommige Afrikanen zich

afvroegen of de zon dood was gegaan — na enkele minuten werden zij gerustgesteld — maakten anderen de mensen wijs, dat de blanken de zon hadden gestolen. Ook dat bleek goed af te lopen. De totale verduistering duurde niet meer dan zeven minuten.

De regering van Kenia was al maanden geleden met een voorlichtingsprogramma begonnen om de angst voor de zonsverduistering weg te nemen en... er op te wijzen, dat men niet met het onbeschermd oog naar de zon moest pogen te kijken om blindheid te voorkomen.

Zonderling pleidooi voor erkenning van de onbevoegden

HOEWEL DE ALGEMENE leerplicht niet van vandaag of gisteren dateert blijken er toch nog wel de nodige warhoofden rond te lopen. En soms ziet men de produkten van hun warhoofdigheid gedrukt staan. De heer H. A. Hazeloop heeft daar in een ingezonden stuk in de Haagsche Courant een duidelijk voorbeeld van gegeven.

Hij is teleurgesteld over de nieuwe regering, die aan de noodzakelijke kwalitatieve verbetering op het gebied van de volksgezondheid volgens de heer Hazeloop geen aandacht zou schenken. En waaruit zou die verbetering dan moeten bestaan?

a. Instelling van homoeopatische leerstoelen.

b. Het stimuleren van ons verouderd kankeronderzoek in biologische richting.

c. Het ontwerpen van een regeling tot erkenning van de z.g. onbevoegden.

Dat z.g. is natuurlijk een afkorting, die de heer Hazeloop bezigt, want die vindt kwakzalvers volkomen bevoegd om op de mensheid los te laten. Dat na een onderzoek dat vier jaar duurde de commissie-Peters geen kans zag om een bevredigende regeling van de erkenning van de onbevoegde genezers te komen vergeet de inzender in de Haagsche Courant voor het gemak maar.

Hij verwacht zoveel heil van zulk een erkenning — waarbij hij nog even wijst op de Duitse omstandigheden — dat het geldverslindend stelsel van verplichte ziekteverzekering geleidelijk zou kunnen worden opgeheven! De behoefte aan zulke „dwangsystemen" zou komen te vervallen. Blijkbaar verwacht hij, dat wanneer er maar genoeg „heilpraktiker" zouden rondlopen, maar genoeg naturopaten en iriskijkers zich over onze zieken zouden ontfemen, de verplichte ziekteverzekering overbodig zou worden. Al die heilpraktiker en iriskijkers en andere genezerikken doen hun werk toch gratis, voor niets en niemendal?

In West-Duitsland lijdt men, aldus nog steeds de heer Hazeloop, die er en passant nog de fluoridering van drinkwater bij haalt, niet voor de vrees voor alternatieve methoden. Dat bleek toen onlangs de minister voor Jugend, Familie, Gesundheit, Frau dr. Focke in een tv-voordracht zich voorstandster verklaarde van natuur-geneeswijze en homoeopathie. „Tevens heeft deze minister een boek, dat over Heilpraktiker handelt, van een gunstige beoordeling voorzien", vermeldt hij verder in zijn ingezonden stuk.

Dat mevrouw Focke dat alles zo mooi vindt doet ons overigens niets: zij zal niet de eerste gezagsdraagster zijn, die onverstandige dingen zegt. Wij zijn blij, dat we in Nederland dergelijke klanken niet uit ministeriële mond vernemen.

Willem van de Moosdijk zit nu straf uit

IN ONS JUNINUMMER konden wij — op blz. 22 — weer eens melding maken van Willem van de Moosdijk. Een tijdlang is hij opgenomen geweest in de psychiatrische observatiekliniek te Utrecht. Maar in de tweede helft van juni, zo wist Trouw te berichten, is hij in Den Bosch begonnen aan het uitzitten van een gevangenisstraf van negen maanden. Deze was hem, na een eis van een jaar, opgelegd wegens oplichting met de verkoop van kruiden aan cliënten in België. Deze moesten 2300 gulden betalen voor zakken kruiden die Van de Moosdijk voor f 19,50 had ingekocht. Van het arrest van het gerechtshof ging de kruidendokter in cassatie bij de Hoge Raad, die op 16 januari het cassatieberoep verwierp.

De kruidendokter zal nog met zijn 58-jarige broer terecht moeten staan onder verdenking van het op 10 november vorig jaar in de villa van de kruidendokter plegen van de gewelddadige beroving van de 44-jarige chef van het grenswisselkantoor in Eindhoven voor een bedrag van ruim een miljoen gulden.

De Bossche officier van justitie mr. J. M. Hulleman verwacht dat deze zaak in het najaar door de rechtbank in Den Bosch zal worden behandeld.

*Gedenkt
ons archief!*

NATUROPAAT wil de balans in vibratie brengen!

E. J. BOER, DIE ZICH in NRC Handelsblad op zo bekwame wijze bezig houdt met de verslaggeving over medische onderwerpen (hij kreeg de Flaumenhaftprijs voor artikelen over de strijd tegen het tandbederf) heeft onlangs gesproken met een „naturopaat”. Een man, die „practijk” uitoefent in het zuiden des lands, een uit Australië teruggekeerde Nederlander.

De heer Boer vertelde hierover in het zaterdagse bijvoegsel van NRC Handelsblad: In zijn flatje oefent hij (die naturopaat in het zuiden des lands, red. MtdK) praktijk uit met een paar indrukwekkende bullen aan de muur afkomstig uit Australië en Amerika. Op zijn bureautje een bloeddrukmeter en een stethoscoop, aan de muur enige kaarten met aanwijzingen om de iriscopie te beoefenen.

„De iriscopie is een belangrijk hulpmiddel bij het stellen van de diagnose. De iris is als het ware de spiegel van het lichaam: het linkeroog geeft de organen van de linkerhelft weer, het rechteroog die in de rechterhelft.” Hij legt uit hoe bepaalde randen aan de iris op aderverkalking kunnen duiden, gele vlekken onderin op moeilijkheden in de spijsverteringsorganen. Er valt heel wat in de irissen waar te nemen. „Het wordt ook wel door artsen gebruikt, hoewel niet in grote mate.”

De naturopaat draagt achter zijn naam de letters ND en DC „doctor natural-therapeutic en doctor chiro praxis, beide kwalificaties verleend door de New York State Society of Naturopathic. Hij heeft een uitvoerige opleiding genoten en beoefent ook de spondelotherapy, het op mechanische wijze herplaatsen van wervels.

Irissen, bloed en urine

„IK ONDERZOEK MIJN patiënten de eerste keer zeker drie kwartier tot een uur”, zegt de naturopaat. „Ik luister, neem bloeddruk op, onderzoek bloed en urine, het laatste ook op kleur, geur en bezinsel, en maak een uitvoerige studie van de irissen. Alle gegevens worden in een staat opgeschreven en dan wordt de diagnose gesteld. Ik kan dan precies zeggen welke organen erbij betrokken zijn. Gemiddeld heb ik het maar in 25 procent van de gevallen mis.”

„Wat doet u daarna?”

„Ik tracht de mensen uit te leggen hoe ze beter kunnen leven, welke gifstoffen ze moeten vermijden, en zo dat ze weer tot gezonde mensen worden opgebouwd.”

„Wat voor mensen komen hier?”

Mensen met een blindedarmontsteking?”

„Nee... eigenlijk... wat wij doen is meer preventief. Wij proberen betere mensen te maken. Eigenlijk zouden oorspronkelijk de kinderen al hier moeten komen.”

„Ja... maar degenen die hier komen, die hebben toch al iets?”

„Ja... je krijgt de kneusjes, nietwaar...”

„Maat wat doet u met hen... geeft u ze geneesmiddelen?”

Pillen krijgt hij uit Duitsland

„Ja... diëten, ook wel pillen, die krijg ik dan uit Duitsland gestuurd. Ik had ze graag uit Australië willen hebben, maar dat is te ver, ik kan niet bij dat instituut aangesloten blijven. Hormoonpreparaten. Ik gebruik ook elektriciteit — dat is ten slotte ook natuur — zoals hoog-frequent golven, voor stimulatie van zenuwcellen, spiercellen, meestal werkt dat pijnstillend. En dan manipulatie. En baden... dat is dan hydrotherapie, zoals het Emser-zoutbad (magnesium-sulfaat) waardoor de poriën en de toxinen... de huid wordt zo geassisteerd.”

Zenuwen in de knel

HIJ GAAT IN op de noodzaak om de bemesting van de planten te veranderen. „Het voedsel dat wij eten is gedatureerd, en als er een tekort in ons systeem ontstaat raakt een orgaan aangetast.” Dat fluor in het water een vergif is, staat voor hem vast. „Ik kan u het boek laten zien waar dat in staat.” Niet het calciumfluoride zoals het in de natuur voorkomt; dat zit in onze spiercellen en dat hebben we nodig. Als je daar te weinig van hebt, en dat komt tegenwoordig veel voor, dan krijg je verzakkingen, aambeien, spataderen, hartvergrotingen, van allerlei dingen. „Daar werk ik veel mee: fluorinediëten, potasdiëten. Oude mensen hebben kalium nodig.”

„Maar als bloedvaten eenmaal niet meer elastisch zijn, dan is dat toch een onomkeerbaar proces... dan kun je dat met mineralen toch niet meer in de oude staat brengen?”

„Welzeker kan dat! Ik heb hier iemand gehad uit Amsterdam, die had zogenaamd angina pectoris. Die deed twee stappen en kon niet meer lopen. Maar daar zaten bepaalde zenuwen in de knel. Die heb ik behandeld en ze liep zo weer naar de auto toe.”

Iemand komt met een oor

„NATUROPATHIE IS EEN geaccepteerde wetenschap... nee, niet hier, maar we lopen vijftig jaar achter,” aldus de naturopaat in het zuiden des lands. En hij vervolgt: „Dat is een algemeen bekend feit. In andere landen weet men wat naturopathie is. Ik heb jarenlang gepraktiseerd in Australië in drie klinieken... ik heb daar een heel goede naam.”

„Hoe zit dat met die organen?... ”

„Iemand komt bijvoorbeeld met een oor. Maar dat betekent dat ergens binnen een orgaan zit dat niet goed functioneert en dat heeft een sympathische verbinding met een ander orgaan, zoals bijvoorbeeld dat oor. Een lichaam is zo sterk als de zwakste schakel. Wat bij die ene persoon het oor is, kan bij een ander de keel zijn. Dat lichaam wil van nature elimineren. Wanneer de balans verbroken is dan krijgen we een ziektesymptoom. Gaan we de balans weer in vibratie brengen dan is het lichaam weer gezond.”

„Waarom niet een anti-bioticum?”

„Nee... de naturopathie zegt dat drugs en anti-biotica onderdrukken; zij onderdrukken de acute pogingen van eliminatie die door de natuur zelf zijn opgebracht. Zij nemen wel de vorm aan alsof het is weggedrukt maar langzamerhand gaat het in chronische ziekten over. Dat is een kardi-naal punt. Daar zijn wij zeer op tegen.”

Kretologie van naturopaat

MOETEN WIJ de naturopaat au serieux nemen? vraagt de schrijver in NRC Handelsblad zich af. Een vraag die niet mag uitblijven. Honderden doen het wel, wij doen het niet. Voornamelijk omdat zijn kretologie, vermengd met half-herkenbare medische begrippen zo weinig exact gedocumenteerd is dat wij er geen kant mee op kunnen. Het is geen wantrouwen in deze persoon, die ongetwijfeld het goede met zijn medemens voor zal hebben, maar wel in zijn kundigheid.

Maar hele volksstammen gaan naar de naturopaat, zelfs in ons land waar eigenlijk de naturopathie tot verboden praktijken behoort. De natuurgenezers zijn al niet meer weg te cijferen, dat blijkt voldoende uit het rapport-

NATUROPAAT: BALANS IN VIBRATIE!

VERVOLG VAN BLZ. 31

Peters (de staatscommissie, die zich beraadde over de onbevoegden. Red. M.t.d.K.).

Is het verkeerd wat zij doen? Wie zal het zeggen. Artsen doen ook wel eens verkeerde dingen.

(Waarbij wij mogen aantekenen dat dat nooit een verontschuldiging

kan zijn voor het optreden van een onbevoegde, die met bloeddrukmeter en urine-onderzoek typisch medische handelingen verricht. Deze man is, vinden wij, een groot gevaar. Met zijn hoofd vol warrigheden neemt hij het air aan van de bevoegde medicus. Red. M.t.d.K.)

Iris- en urinekijkerij

EEN OPMERKING UIT het rapport-Peters neemt voor de schrijver in NRC Handelsblad de ergste ongerustheid weg: „De overgrote meerderheid der patiënten raadpleegt eerst een arts en pas daarna een onbevoegde, indien hij bij de behandeling van de arts geen baat heeft gevonden of denkt te vinden. Lang niet iedere behandeling door onbevoegden levert ernstige gevaren op, misschien juist doordat tevoren al een arts is geraadpleegd. Gevaren zullen als regel ook

niet worden veroorzaakt door de handelingen die de onbevoegde zelf verricht — wel doordat deskundige hulp achterwege blijft.”

Dat is het... laten wij de natuur liefhebben, maar laten we in geval van nood, van werkelijk gevaar, ons niet fataal vergissen. Laten we de natuurgenezer heel rustig als onbevoegd blijven beschouwen, hoe goed hij het ook bedoelt, aldus de heer E. J. Boer in NRC Handelsblad.

(Een wat optimistische klank, die „goede bedoelingen”, maar om iemand met de beste bedoelingen in het graf te helpen na al die iris- en urinekijkerij — daar past toch wel een straffere houding tegenover de naturopaat. Wij vinden hem een gevaarlijk man, een gevaar voor de volksgezondheid. Juist en vooral met die mooie bullen aan de muur, de stethoscoop en de bloeddrukmeter. Met al die „goede bedoelingen” wendt men er een kennis voor, waarover hij niet beschikt. Red. M.t.d.K.)

Sterrenwichelaars

NIET ALLEEN in Cambodja, waar onlangs 55 vooraanstaande astrologen gevangen werden gezet (zie ons maandblad van juni), maar ook in Vietnam speelt de astrologie een belangrijke rol. De bekendste sterrenwichelaars worden geraadpleegd zowel door hooggeplaatste overheidspersonen als door leidende militairen. De invloed van deze groep van voor spellers moet dan ook niet gering zijn bij belangrijke beslissingen.

Voorspellers komen ook te pas bij minder ingrijpende zaken, zoals de verbouwing van een huis. Men vindt de ligging daarvan zeer belangrijk voor het menselijk geluk en een goede geomanticus kan daarover belangrijke adviezen geven. De geomantie (van geo, aarde en van het Griekse manteia, voorspellingskunst, ziensgave) is overigens vooral een kind van de Islam. In de verhalen van Duizend en een nacht speelt de geomanticus meermalen een rol. Maar astroloog en geomanticus zijn vaak in één persoon verenigd.

Niet alleen in Zuid-Vietnam staan de astrologen in hoog aanzien. In Noord-Vietnam oefenen zij al evenzeer hun vak uit, ook al dragen ze daar dan de marxistische camouflagejas van „adviseur”.

Medicijnman stopte kinderen kraaltjes in de oren om hen van doofheid te genezen

DE AMSTERDAMSE keel-, neus- en oorgarts Marius E. J. Hageman was in tropisch Afrika voor de organisatie Terre des Hommes. Hij werkte een maand in de nederzetting Nyangoma in Kenia om daar de dove kinderen te onderzoeken van de grootste dovenschool van heel Afrika. In een artikel in het kwartaalblad van Terre des Hommes vertelde hij over zijn ervaringen o.a. het volgende:

Het belangrijkste doel van mijn werk was het onderzoek van kinderen, die door een operatie beter zouden kunnen worden. Daarom heb ik van alle kinderen hun oren, neuzen en kelen

onderzocht. Bovendien heb ik verschillende gehoortesten gedaan. Hierbij bleek dat alle kinderen erg doof waren. Zij hadden allemaal binnenoor doofheden, die niet geopereerd kunnen worden.

Opvallend was dat in Kenia veel kinderen in hun jeugd doof geworden zijn, door malaria of de kinine tegen malaria, door oorontstekingen en andere ziekten. In Nederland daarentegen worden veel kinderen doof door complicaties bij bevallingen. Waarschijnlijk kan in Kenia veel doofheid voorkomen worden door een betere bestrijding van malaria en andere infectieziekten.

Ongeveer tien kinderen hadden een te grote neusamandel, waardoor het gehoor nog veel meer verslechterd werd. Deze neusamandelen heb ik in een ziekenhuis in de buurt verwijderd.

Bij het onderzoek van de dove kinderen merkte ik dat ongeveer tien kinderen kralen in de gehoorgangen hadden. Deze kralen zijn er waarschijnlijk door de „medicijnman” in gedaan, om de doofheid te genezen. Deze kralen zijn erg vervelend, want daardoor doen de oorstukjes van de hoorapparaten pijn. Deze kralen heb ik verwijderd; bij één patiëntje onder narcose, omdat het zo pijnlijk was.

Bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij: A. P. N. de Groot, **Arts** te Hilversum, **Voorzitter**; Mevr. J. W. J. Vermeulen, Berkenrodestraat 23 te Haarlem, **Secretaresse**; L. Brest te Amsterdam, **Penningmeester**; Mr. J. E. Goudsmit, **Kantonrechter** te Haarlem; P. H. A. Poll, **Dierenarts** te Zelst; Mr. J. D. van den Berg, **Vice-President Arrondissements-Rechtbank** te Arnhem; J. E. Bulters, **Apotheker, Farmaceutisch Inspecteur van de Volksgezondheid** te Zwolle; P. L. Stal, **Arts** te 's-Gravenhage; J. M. de Haas, **Tandarts** te Heemstede; Mej. Drs. P. H. van Marle, **Apotheker** te 's-Gravenhage; J. Noord te Amsterdam; Adviserend bestuurslid: Dr. S. Lelle, **Geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid** in Zeeland, Middelburg.

Lidmaatschap van de Vereniging Incl. Maandblad min. f 10,—; voor studerende f 2,50. Adres voor het opgeven van leden en abonneés: Oranjelaan 6, Hilversum. Penningmeester: L. Brest, Argonautenstraat 19a, Amsterdam-Zuid. Postgiro van de Vereniging 32237 te Amsterdam. Gem. Giro K 1672.

DRUKKERIJ SYSTEMA B.V.
Amsterdam

BLZ. 32

Abonnement per jaar franco per post
bij vooruitbetaling f 10,—;
studerende f 2,50

Correspondentie Oranjelaan 6, Hilversum