

# Vogel en VSM sponsorden KNMG en huisartsennascholing

C.N.M. Renckens

**Veel afdelingen van de KNMG hebben moeite hun achterban, zich thans uitstrekkend over vrij grote regio's, tot het bezoeken van bijeenkomsten te motiveren. Alleen een controversieel onderwerp wil nog wel eens tot wat levendigheid leiden en daarom zal de Afd. Rotterdam van de KNMG gedacht hebben, laten wij nu eens een ontmoeting regelen tussen reguliere artsen en 'complementaire artsen'.**

Dat men daarbij de goede naam van de Afd. Rotterdam op het punt van kwakzalverijbestrijding in de waagschaal legt, dat laat de huidige KNMG-bestuurders kennelijk koud. Want men zal toch wel weten dat men reeds in 1896, nadat de homeopathisch arts J.I.A.B. van Roijen lid werd van die afdeling, per motie afstand nam van de homeopathie, waarop Van Roijen zijn lidmaatschap weer opzegde. Dat was goed werk van die afdeling en het heeft Van Roijen's carrière niet eens noemenswaardig geschaad, want hij werd in 1914 de eerste geneesheer-directeur van het Homeopathisch Ziekenhuis te Oudenrijn. Toen dit ziekenhuis in 1939 haar 25-jarig bestaan vierde ontving men een royale gift van prinses Juliana. Inmiddels bestaat dit ziekenhuis natuurlijk al lang niet meer. Alle lof intussen voor de Rotterdamse collega's uit 1896: zij wisten al wat *The Lancet* eerst in september 2005 (zie ook elders in dit nummer) ontdekte en zouden zich waarschijnlijk gedurig wentelen in hun graven als zij zouden vernemen dat hun opvolgers op 9 februari 2006 een congres 'Fusion-variantie in mensen, diversiteit in zorg' belegden. Regulier en alternatief gingen daar op 'een wetenschappelijk verantwoord basis' kennis nemen van elkaars werk. Hoewel zij waarschijnlijk geïnspireerd zijn door de gesprekken die het KNMG-hoofdbestuur thans in goede sfeer voerde met de Artsenfederatie voor Alternatieve Geneeswijzen AAG over toetreding tot de KNMG, wij menen dat zij hun voorgangers op deze wijze verraden. Voor alternatieve artsen zou geen plaats moeten zijn binnen een Maatschappij die beweert de geneeskunde te bevorderen. Kwakzalvende collega's dienen te worden gecorrigeerd en indien zo iets niet gelukt moeten zij

worden geroyeerd. Als elke arts zijn eigen afwijkende hobby's c.q. dwalingen wordt gegund, dan is het eind zoek en zal de KNMG bij gebrek aan trouw aan haar grondslagen en missie uiteenvallen. Ik ben nog zo ouderwets dat ik dat een ramp zou vinden.

Het congres vond plaats in exact dezelfde week waarin de IGZ er bij het Amsterdamse tuchtcollege voor pleitte om de drie Millecam-behandelaars Koonen, Dankmeijer en Broekhuysen uit het artsenberoep te zetten. Dankmeijer is nog altijd glorieus lid van de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV), hoewel wij dat gezelschap reeds jarenlang en bij herhaling en expliciet met voorbeelden attendeerden op diens kwalijke praktijken. De NIV bevindt zich met haar tolerante gedrag ten opzichte van kwakzalverij overigens in het gezelschap van de Orde van Medisch Specialisten OMS, die voor zijn leden een collectieve en erg voordelige ziektekostenverzekering afsloot bij de VVAA. Het blijkt daarin echter onmogelijk om een aanvullende polis erbij te nemen zonder daarbij direct alternatieve geneeswijzen mee te verzekeren. Men weet bij de OMS heus wel dat dat allemaal kwakzalverij is, maar heeft gewoon even niet opgelet. Het betekent intussen dat als een specialist zich via de Orde en de VVAA verzekerd heeft en hij is snel genoeg (uitspraak in april) dat hij/zij zich dan nog juist laten behandelen door Koonen of Broekhuysen en dat vergoed krijgen van zijn verzekeraar!

En dat congres te Rotterdam dan: was dat nu inderdaad zo erg? Wel men oordele zelf: de sponsors waren o.a. Dr. Vogel, VSM, Bional, Heel en Orthica. Een afdeling van de KNMG die geld aanneemt van dergelijke bedrijven: dat hadden we al lange tijd niet meer gezien. In de voorbereidingscommissie zaten vertegenwoor-

digers van de homeopathische artsen, de arts-acupuncturisten, de natuurgenezers en de artsen voor neuuraaltherapie. Namen als Rutten (koninklijk onderscheiden homeopaat) en Labadie (eertijds voorzitter jury Dr. Vogelprijs): ze zeggen insiders reeds meer dan genoeg. En dan de inleiders. Wat Pinedo er deed was geheel onduidelijk, maar aan Van de Greef hoogleraar systeembioïogie (TNO) zal men meer plezier beleefd hebben. Deze verklaarde zijn aanpak tot een 'holistisch wetenschappelijke discipline' en deze zou zeer bruikbaar zijn bij het analyseren van Chinese kruidenmengsels. De bekende fytotherapeut en klinisch farmacoloog van der Kuy stelde dat 'niet alleen de chemische samenstelling, maar ook de herkomst een rol speelt'. Ongefundeerde onzin, waarmee

Van der Kuy impliceert dat chemisch bereide vitamine C slechter is dan die uit sinaasappels en dat het oogsten van kruiden bij volle maan (zoals niet ongebruikelijk in de antroposofische geneeskunde) soms belangrijke voordelen kan bieden. Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde (LUMC) en ooit gepromoveerd op de chiropractie, gaf de voorkeur aan evidence based medicine, maar wist ook wel dat die niet altijd voldoet, zodat verwijzing - soms ook naar alternenuten - 'nodig kan zijn'. Het congres kreeg flink wat nascholingspunten van het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG. Een mooi publicitair succes voor de homeopathische en aanverwante industrie. ●

## ● Kort ●

### Gewoon Greet

Hoe het kan, weet ik niet maar paranormale genezers hebben een paar kenmerken met elkaar gemeen. Zo beschrijven ze zichzelf vrijwel zonder uitzondering als nuchter, sceptisch en 'gewoon gebleven'. Dat weerhoudt hen er vervolgens niet van om hoog op te geven van hun buitengewone krachten, terwijl de innerlijke worsteling met hun gave evenmin onvermeld blijft. Menigeen wijst bovendien fijntjes op het 'vele kaf' dat zich in de eigen beroepsgroep 'onder het koren bevindt'.

Aan dit beeld voldoet ook ene Greetje Reichard, die in het oosten des lands een bloeiende praktijk als magnetiseuse heeft. Zij is in november jl. door *Tubantia* geïnterviewd, in het kader van de serie 'Mijn passie'. Het paranormale zat er bij haar reeds vroeg in: als klein meisje al voorzag zij wat er zou gaan gebeuren, kreeg ze wanneer een klasgenootje buikpijn had zelf ook pijn in haar buik en had ze na haar opa's dood nog volop contact met hem. Deze voor een kind toch wat ongebruikelijke capaciteiten eisten evenwel later hun tol: op haar achttiende werd Greetje in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen. Gelukkig kreeg ze daar op een dag een tip van haar huisarts: ga eens praten met een magnetiseuse. Een voltreffer, want niet alleen werd onze Greet zelf beter, ze ontdekte ook dat ze anderen beter kon maken. (Magnetiseren zal toch niet besmettelijk zijn?)

Wanneer zij jaren later via een zieke hond in contact komt met een homeopathische dierenarts mag zij terstond haar energie bij hem in de praktijk komen steken. Uiteraard lost ze in een mum van tijd grote fysieke dierproblemen op,

waar even uiteraard de dierenarts geen raad mee wist. Jammer genoeg voor haar maar vermoedelijk nogal prettig voor de beestjes werd mevrouw Reichard opeens allergisch voor honden. Zo stapte zij over op mensen, het liefst kinderen, omdat dezulken geen vooroordelen koesteren. Hiermee zegt mevrouw Reichard zonder het te beseffen dat paranormaal genezen blijkbaar iets is wat er bij volwassenen niet zonder meer als zoete koek ingaat. Vol trots vermeldt zij nog dat zij op een zwemdiploma na geen enkele kwalificatie voor wat dan ook bezit, maar dat dit artsen uit de omgeving niet belet patiënten naar haar door te verwijzen. Alléén een pilletje (let op het denigrerende verkleinwoord) geneest immers niet alles....

In tegenstelling tot menige snoodaardige collega die voor een behandeling maar liefst 65 euro vraagt, houdt mevrouw Reichard het tarief laag: 10 euro. Persoonlijk zou ik mij daardoor flink bekocht voelen- ik wil tenslotte ook geen loodgieter die een tientje vraagt-, maar daar denken de ouders van de te behandelen kinderen heel anders over. En o ja, ik zou het nog bijna vergeten, natuurlijk gelooft, sterker nog, wéét de diepreligieuze Greetje Reichard dat toeval niet bestaat. Voorwaar, nog zo'n kenmerk van paranormale genezers. En van de rest van Nederland, vrees ik. ●

*Sophie J.M. Josephus Jitta*